



”Jag har aldrig gått till någon varumärkesexpert eller blivit stajlad av någon. På det viset är jag nog en varumärkesoskuld.”

1.

Cecilia Wikström
EU-parlamentariker (4)

Folkpartisten röstades in i EU-parlamentet 2009 och har sedan dess blivit en av de stora. Engagerar sig i Uppsala som präst och frivillig inom äldrevården, samtidigt som hon tar tag i några av EU-parlamentets tuffaste frågor.

– Uppsalas mest inflytelserika politiker – i Europa. Lika aktuell på EU:s högkvarter i Bryssel som i Domkyrkan i Uppsala. Håller sig ständigt framme såväl i sakhandlingen i Europaparlamentet som i den mediala cirkusen. En doer med okulär förmåga.



Nº 1 CECILIA WIKSTRÖM

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström syns då och då också som präst i Uppsalas kyrkor och som volontär på äldreboende. Hon är den orädda politikern som får folk att ändra åsikt och saker att hända. Relation mötte Uppsalas starkaste personliga varumärke för ett samtal om allt från uppväxten i Tornedalen, via teaterstudier i New York, till dagens pendling mellan Strasbourg, Bryssel och radhuset i Uppsala. →

TEXT: ANDERS MELLDÉN. FOTO: ALEX&MARTIN, ANDERS MELLDÉN



RLANDA, SKY CITY. Måndag förmiddag. Cecilia Wikström är sen, men jag får ett telefonsamtal från en av hennes medarbetare som meddelar att hon är på väg. Hon är noga med sådant, Cecilia Wikström. Återkommer rekordsnabbt på mejl, svarar direkt och spontant på frågor och räds inte orden. Vad man än tycker om Folkpartiet som politiskt parti är nog de allra flesta överens om att EU-parlamentarikern Wikström är en mycket skicklig politiker, men hon är också populär "på stan" som präst och som volontär på äldreboende i Uppsala.

Hon blir uppriktigt glad och stolt över att väljas till Uppsalas starkaste personliga varumärke. När Relations jury sagt

"Jag kommer aldrig vara i närheten av att betyda så mycket för så många. I och med det vi jobbade fram den natten får hundratusentals människor som flyr från krig och förföljelse till Europa rättvisa chanser och lika bedömning."

sitt, var och en på sitt håll utan inbördes påverkan, är det Cecilia Wikström som hamnar högst, just för att hon är välkänd, ytterst aktuell under 2013, har positionerat sig tydligt och inger starkt förtroende hos folk, inte bara de egna partitrogna.

– Jag har aldrig gått till någon varumärkesexpert eller blivit stajlad av någon. På det viset är jag nog en varumärkesoskuld. Men jag kanske har missat något ... Det är ett intressant fenomen, säger hon på sin oefterhärmliga dialekt som fortfarande bär spår av uppväxten norröver.

– Extra roligt är det eftersom jag jobbar med varumärkesfrågor just nu. Det är ju så – köper du en Volvo vet du vad varumärket står för. Samma gäller nog för människor – jag vill i alla fall vara sådan. What you see is what you get. Inga frågetecken. Jag vill vara den som står för det jag gör, som inte schabblar bort. På det viset tycker jag att en sån här utmärkelse är bra.

Med varsin latte sätter vi oss med utsikt över de parkerade flygplanen. Hon ska om en dryg timme kliva ombord på ett av dem. Cecilia Wikström är EU-parlamentariker, präst, volontär och tvåbarnsmor. Hon delar sitt liv mellan Uppsala och Bryssel. Hur ser en vecka i hennes liv ut egentligen? – Alla är olika. Igår var jag ledig, bjöd hem vänner på adventsfika. Jättekul! I morse blev jag intervjuad av en fransk tidning, sedan har jag packat väskan för Strasbourg där jag ska vara måndag till torsdag förmiddag. Sedan ska jag vidare till Pakistan och Punjabprovinsen, för att se den provins Sacharovprisvinnaren *Malala Yousafzai* växte upp.¹ Jag nominerade henne till priset och nu vill jag se hur deras situation är. Skolan, trycket från talibanerna ...

DET VISAR SIG att detta är en ganska normal vecka. Wikström är i Strasbourg fyra dagar i månaden. Bor alltid på samma hotell.

– Jag kan lämna kläder där, och de vaktar till och med min kudde.

Hon tar fram sin mobiltelefon. Scrollar genom tisdagens schema.

– Imorgon blir jag upphämtad kvart över sju, sedan har jag tolv långa möten och jag slutar tidigast tio på kvällen.

¹Se faktabrutten på sidan 29.

Just nu handlar arbetet som sagt om varumärken. Uppgiften är att låsa parlamentets position gällande varumärken i Europa. Att harmonisera regelverken mellan länderna så att samarbetet med den europeiska varumärkesmyndigheten i Spanien fungerar.

– Ett jättetufft lagstiftningspaket som ska syfta till att vi har gemensam hållning. Och en strid mot klockan, det måste vara färdigt i april.

Hon berättar att frågorna både är på övergripande och på mycket detaljerad nivå. Totalt handlar det om tre lagstiftningsakter som var och en består av mängder av artiklar. Utifrån detta har Wikström skrivit sin rapport, som kollegorna från parlamentets övriga partier lagt ändringsförslag till. Grovt förenklat är målet att det ska vara billigt och enkelt att varumärkes-skydda en produkt i flera länder.

Efter flera lyckade projekt har hon ångan uppe, men kraven på att lyckas blir också större. Förra året lyckades hon få igenom patentfrågan – en fråga EU tragglat med i trettiosju år.

– Jag kände: har jag klarat detta är ingenting svårare. Det och asylpaketet, som ingen trodde att vi skulle klara under den här mandatperioden. Men vi gjorde det. Jag känner sån tacksamhet att jag fått vara rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Asylpaketet avgjorde vilket medlemsland som ska göra asylprövningen för en flykting. Och hur länge någon asylsökande får sitta i låst förvar.

– Ingen fråga är ju enkel, låst förvar kan också fungera som skydd mot exempelvis trafficking. Det gör att det blir oerhört viktiga avväganden.

Varumärken, patent och asylfrågor. Hur har så vitt skilda frågor hamnat på just ditt bord?

– Jag sitter i två utskott, det ena jobbar med bland annat asyl- och migrationsfrågor där även yttrandefrihetsfrågor ingår. Det andra är det rättsliga utskottet. Efter ett och ett halvt år där valdes jag till gruppledare för liberalerna, en svår uppgift som innebär att jag ska få åttiosex personer från olika länder på samma linje, men det har gått jättebra!

CECILIA WIKSTRÖM
– år för år

1965

Föds i Tornedalen.

1968

Flyttar från morföräldrarna till mamman i Kalix.

1983

Flyttar till New York för att studera teater.

1985

Flyttar hem till Sverige, pluggar in gymnasiet i Linköping.

1987

Börjar läsa teologi i Uppsala.

Hon har gjort en raketartad karriär sedan hon valdes in i EU-parlamentet 2009.

– EU-parlamentet är som ett akvarium. I början var jag en liten guppy som ingen lade märke till, men jag blev fort en svärd-bärare. Jag fick ett litet uppdrag och lyckades lösa det genom att få med mig många personer från olika länder. Sedan har uppdragen blivit fler och större.

Hur får du med dig folk?

– Genom saklig argumentation och genom att vara ärlig och uppriktig, förklara att det kommer att kosta på för oss. Jag ber om förhandlingsmandat – hur mycket jag kan tänja på vår hållning. Ingen ska gå ut som vinnare, det är inte Europa. Men alla ska känna sig nöjda.

Är det roligare än riksdagsarbete?

– Mycket roligare. Det passar mig som handen i handsken, för man gör skillnad hela tiden. Jag glömmer aldrig när vi satt där och funderade på hur man skulle få det att börja tina i frysboxen när det gällde asylpaketet. Det var ju min rapport som ingen ville ha. Jag tyckte att gällande regler var obarmhärtiga och jag satt med det polska ordförandeskapet en mörk kväll. Så byggde vi, liksom spånade fram, det förslag som senare antogs till Dublinförordningen. Jag kommer aldrig vara i närheten av att betyda så mycket för så många. I och med det vi jobbade fram den natten får hundratusentals människor som flyr från krig och förföljelse till Europa rättvisa chanser och lika bedömning. Och alla medlemsländer måste ta sitt ansvar, så att det aldrig mer kan bli som i Grekland där detta kollapsade helt och hållet. När vi var färdiga, efter tre och ett halvt år, började jag bara gråta. Det var sådan spänning som släppte.

I **BRYSSSEL BOR** Cecilia Wikström i en egen lägenhet och där är arbetsdagarna inte lika långa som i Strasbourg.

– Jag bor vid ett torg med ett trettiotal restauranger, mataffär, apotek, skomakare – allt jag behöver. Jag promenerar till kontoret genom en jättefin park och är på jobbet vid åtta. Sedan arbetar jag tillsammans med mina medarbetare på kontoret, eller sitter i sammanträden. Jag går hem igen vid åtta- niotiden på kvällen.

”Jag är bara kontroversiell när det gäller en sak – jag älskar päls.”

Vad längtar du till i Uppsala när du är i Bryssel?

– Min familj, mina vänner och, just nu, till mitt hus.

Vad längtar du till i Bryssel när du är i Uppsala?

– Att ha mina medarbetare i närheten. Jag har ett absolut dreamteam! Det är samma gäng som när jag började, trevliga, unga och de mest kompetenta medarbetare man kan tänka sig.

Apropå detta med varumärke – vad ställer du inte upp på?

– På arbetet kan det vara frågor som jag inte är övertygad om att jag kan gå in i helhjärtat. Det finns andra som kan mer om exempelvis fiskerifrågor och jordbruksfrågor.

Politiker idag ställer också upp i underhållnings-TV för att bli folkliga. Är det något för dig?

– Nej, jag tror inte det. Jag är gärna rolig, men med folk jag känner. Jag har fått en del förfrågningar men har tackat nej.

Cecilia Wikström arbetade under flera år heltid som präst. Hon har inte lämnat den världen utan gör då och då inhop.

– Ganska ofta håller jag mässo och jag hade en begravning för några veckor sedan. Jag mår bra av frivilliguppdrag och tror att alla människor skulle må bra av det. Jag har dels de prästerliga uppdragen, dels är jag volontär på Andreas And i Uppsala, ett äldreboende i Luthagen där jag blivit utplärd till sjukvårdsbiträde. Jag kom på att jag behövde det. Att jag saknade den nära relationen till människor, den som jag hade som präst när man talar om viktiga saker mellan fyra ögon. I mitt jobb står jag ju mest på en stor scen och pratar med flera hundra.

– Mina barn tyckte inte jag var klok. ”Först jobbar du som en slav i Bryssel, sen har du julleddigt i två veckor och då går du upp klockan sju på morgonen och →



BOR PÅ SYSSLOMANGATAN

Född: 1965. Familj: Sönerna Theodor, 21, och Johannes, 16. Bor: I Uppsala i ett radhus på Sysslomansgatan. I Bryssel i en lägenhet.

1992

Får sonen Theodor.

1994

Prästvigis. Skiljer sig från Theodors pappa.

1995

Gifter sig med Jan-Erik Wikström.

1997

Får sonen Johannes.

2002

Väljs in i Riksdagen.

2004

Ger ut boken *När livet går sönder.*

2006

Ger ut boken *I tillitens tecken.*

12 SNABBA

- Klär sig gärna i vintage

Turisttips i Bryssel: Det finns fantastiska konstupställningar och belgiskt vardagsliv på mitt torg, Place Jordan.

Turisttips i Uppsala: Missa inte Domkyrkan, Uppsala Konsert & Kongress och alla Linnéminnena.

Sämsta beslut: Att jag inte skaffade fler barn. Skulle ha älskat att ha en hel drös med barn.

Bästa beslut: Att jag pluggade teologi i Uppsala.

Äter helst: Fisk. Är ingen typisk brysselbo eftersom jag varken dricker öl, äter pommes eller choklad.

Dricker: Gärna vin; sancerre, chablis, pinot noirviner.

Kläder: Mycket vintage, gärna bra kvalitet. Nästan allt nytt köper jag på Jaber i Uppsala.

Läser: Romaner, poesi och pjäser. Just nu läser jag Alice Munro, men jag är inte så van vid att läsa noveller. Har alltid en roman i handväskan för att bättra på språket. Läser klassiker, men har precis nu upptäckt en uppsalaförfattare, Thérèse Söderlind – helt lysande.

TV: Vita huset är en favorit. Jag träffade faktiskt Martin Sheen när jag såg Speak Truth to Power på Dramaten.

Tränar: Nästan varje morgon när jag vaknar i Uppsala tränar jag med någon av mina personliga tränare på Leilas Power Center. Dessa personer har blivit mina hjältar!

Kör: En fin BMW cabriolet.

Alternativ karriär: Kanske leda ett företag eller en organisation. Har ju skaffat mig mycket ledarferanhet. Borde rimligen vara intressant som styrelseledamot i svenska bolag, om de nu tänker så långt ...



jobbar på äldreboende." Men jag tycker det är fantastiskt!

Präst, EU-parlamentariker och "vanlig" människa hemma i radhuset. Är det någon skillnad när det gäller det personliga varumärket?

- Nej, vad jag än gör måste jag få göra det helhjärtat. Jag vägrar tumma på det, vilket har ställt till det för mig ibland. Men exempelvis vet jag att kristen tro är bra för människor, att den inger hopp. Därför har jag gjort vad jag kan för att berätta om det i skolor, på häktet, i sorgesamtal. Som politiker är jag övertygad om att liberalism är bra för Sverige, bra för Europa. Att det är viktigt att det finns flera marknader, att människor måste få växa. Jag ser mig som prästen som är utlånad i demokratins tjänst på obestämd tid.

Så du räknar med att återkomma till prästycket?

- Jag hoppas det.

Tänker du mycket på ditt utseende, hur du klär dig?

- Inte på vad andra ska tycka, men jag är nog rätt fåfång. Köper inte massor men gärna bra kvalitet, vilket innebär att jag har mina kläder i flera år. Jag är bara kontroversiell när det gäller en sak – jag älskar päls. Det är inte politiskt korrekt, men jag kan inte hjälpa det. Bor man i det här svinkalla klimatet så ska man klä sig efter det också.

Jag antar att du fått en del skit för det?

- Egentligen inte ... någon gång i tunnelbanan var det en kille som sa: "Usch kär-ring, klär du dig i döda djur – mördare." Då sa jag att det var fusk, så kom jag undan med det ...

Har du någonsin raderat eller ändrat information om dig själv på exempelvis Wikipedia?

- Nej, jag är nog rätt okänslig för hur folk ser på mig. Take it or leave it.

NÄR CECILIA FÖDDES var hennes mor ensamstående. Fadern hade försvunnit ur bilden, ointresserad av att ha barn. För ett tiotal år sedan försökte Cecilia ta kontakt med honom igen. - Han var inte intresserad. Det är inget jag går och sörjer – jag fick ju i treårsåldern en styvpappa som alltid varit en pappa för

"Jag fick ett väldigt bra liv och blev den jag är idag med Jan-Erik, vi träffas ofta och jag pratar med honom varje dag."

mig – men under några turbulenta ungdomsår funderade jag nog en del på det där. Jag tror att det är så i livet, att man måste försonas med det som varit svårt och sorgligt. Det är så man växer som människa.

Hon föddes i Tornedalen och första åren växte hon upp med morföräldrarna. När hon var tre flyttade hon till mamman och dennas nye man i Kalix. Cecilia beskriver det som svårt och något hon som ung vuxen bearbetade bland annat genom terapi.

- Mina morföräldrar trodde alltid på mig. På samma sätt fick jag sedan en musiklektör som trodde på mig och på min begåvning – sa att jag kunde bli nästan vad som helst. Det är väldigt viktigt att ungdomar har sådana personer omkring sig och jag hoppas att jag själv är en sådan. Varje unge behöver fler vuxna än bara den egna mamman och pappan, som kan inge livsmod och kurage.

Hon drog från Kalix när hon var sjutton år, utan mammans välsignelse. Cecilia var inte en person som skulle vara i Kalix. Hon trivdes inte, gillade inte att det inte ansågs fint att plugga, hålla på med teater och musik. Allt det hon brann för.

- Man skulle helst svänga runt på stan i olika raggarbilar ...

Hon flyttade direkt till New York för att plugga teater. Jobbade extra på kvällarna, bodde på Manhattan tillsammans med en violinist från dåvarande Tjeckoslovakien, på madrass på golvet. En planerad termin blev till slut tre.

Hon hävdar att hon egentligen aldrig ville bli skådespelare, men i vår får hon faktiskt göra praktik av sin teoretiska kunskap. Wikström avslöjar att den 19 februari är det premiär för en jätteföreställning som hon har raggat 100 000 euro i sponsring till. Åtta parlamentariker

2006

Väljs på personkruss in i Riksdagen.

2009

Väljs in i EU-parlamentet, sitter i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i det rättsliga utskottet (JURI) där hon är liberalernas gruppleddare.

2012

Väljs in i talmannens rådgivande etiska kommitté som en av fem ledamöter.

ska spela pjäsen *Speak Truth to Power*² tillsammans med två internationellt kända skådespelare. Pjäsen handlar om människorättsaktivister från hela världen. Kerry Kennedy, dotter till Robert F. Kennedy, har skrivit texten.

– Jag såg den på Dramaten förra året och tänkte direkt att den här ska jag ta till Bryssel!

Sagt och gjort, Cecilia Wikström har både gjort castingen och har en av rollerna.

– Arbetar man med demokrati och mänskliga rättigheter måste man använda olika kanaler, och kulturen öppnar människors sinnen.

Efter New York kom hon tillbaks till Sverige, läste in gymnasiet i Linköping och började plugga teologi i Uppsala. Hon säger att hon alltid vetat att hon ville bli präst fastän hon varken växte upp i ett religiöst hem eller hade några kvinnliga präster i sin närhet som förebilder.

Hon var verksam som präst i Uppsala stift 1994 till 2002. Hennes första make fick hon sin första son Theodor med. Paret skilde sig 1994 men är än idag mycket goda vänner.

Hon träffade politikern och dåvarande landshövdingen i Uppsala län, Jan-Erik Wikström, 1995.

– Jag hade träffat honom innan, när jag var ung. Den här gången var jag nere efter skilsmässan och Jan-Erik sa: ”Sitt inte här och deppa, ta på dig bästa klänningen så går vi på premiär på Operan.” Vi blev tillsammans och vi gifte oss och fick sonen Johannes. Men det var en generation mellan mig och Jan-Erik och till slut sprang tiden ikapp. Han ville ha lugn och ro och jag behövde mer distans för att kunna arbeta. Men jag fick ett väldigt bra liv och blev den jag är idag med honom, vi träffas ofta och jag pratar med honom varje dag.

Varför är du inte kristdemokrat?

– För att jag inte är konservativ. Människosynen de företräder, där man värderar människor utifrån exempelvis sexualitet, är repressiv och moralfilosofisk. I Bryssel ser jag tydligt problemet med det. Behöver världen mer kärlek

eller mindre kärlek? Om svaret är att den behöver mer kärlek, låt då människor gifta sig med vem de vill och älska vem de vill. Låt barn som sitter på barnhem bli adopterade av homosexuella föräldrar. De konservativa blockerar och förstör – jag ser ingen anledning att vara rädd för att folk älskar varandra. Jag var med och påverkade franska lagen ”mariage pour tous”. En hel grupp motståndare kom till mig, men efter mina argument slutade det med att tårarna rann på dem och att de tackade mig.

Så hur blev du folkpartist?

– Jag var sjutton och hörde Per Ahlmark i en lång intervju. Det han sa om alla människors lika värde, frihandel för att hjälpa fattiga ... allt slog an i mig och när jag var arton gick jag med i Folkpartiet. 2002 kom jag in i Riksdagen och the rest is history ...

Googlar man på dig kommer frågor som kultur, folk rätt, Israelfrågan, kvinnofrågor och yttrandefrihet upp. Finns det något som ligger dig varmast om hjärtat?

– Det är nog grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. EU finns inte till för att säkra länders rättigheter utan för att säkra människors rättigheter. När Ungern vill införa en censurmyndighet, då agerar jag. Eller när Litauen instiftar homofoba lagar, då måste man också agera – och nu har de dragit tillbaka och ändrat lagförslagen. Människan ska ha rätt att vara den man är, tänka, tro eller tvivla, publicera sig fritt. Det får aldrig tas för givet utan måste säkras dag för dag.

Varför är Israelfrågan viktig?

– Därför att Israel är ett land som tillkommit i ruinerna efter andra världskriget och förintelsen. Israel byggdes på →

”Behöver världen mer kärlek eller mindre kärlek? Om svaret är att den behöver mer kärlek, låt då människor gifta sig med vem de vill och älska vem de vill.”



¹ MALALA YOUSAFZAI

Malala Yousafzai, född 1997, är en pakistansk utbildningsaktivist som 2012 sköts i huvudet av talibantrogn och räddades till livet genom en internationell kampanj. Efter attentatet bor hon i Birmingham, Storbritannien. Många såg Malala Yousafzai som självklar kandidat för Nobels Fredspris 2013 och hon mottog Sacharovpriset för tankefrihet den 20 november 2013, i Strasbourg – nominerad av Cecilia Wikström och hennes kollega Sir Graham Watson.



² SPEAK TRUTH TO POWER

Projektet Speak Truth to Power, som Cecilia Wikström sätter upp tillsammans med kollegor i EU-parlamentet, har till syfte att motivera och inspirera till viktiga insatser för mänskliga rättigheter. Det har tidigare satts upp i olika delar av världen, bland annat på Dramatens stora scen, med Martin Sheen, Lena Olin och Alfre Woodard tillsammans med skådespelare ur Dramatens ensemble. Projektet drivs av Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, och Kerry Kennedy, dotter till Robert F. Kennedy, är initiativtagare. Manuset bygger på intervjuer med femtio av vår tids mest inflytelserika människorättsaktivister, som Desmond Tutu, Dalai Lama, och Maria Teresa Tula.

EU-parlamentets uppsättning spelas den 19 februari. I samband med föreställningen talar Kerry Kennedy och Niclas Ekström Matseke, vd för Postkodlotteriet som är sponsor till föreställningen.

¹ Se faktarutan på sidan 29.

2013

Utses att representera liberala gruppen i förhandlingsdelegationen som kommer att förhandla fram ett nytt avtal mellan Europaparlamentet och övriga institutioner gällande tillgång till hemligstämplade dokument kopplade till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

”Kriminalitet och miljöförstöring är gränsöverskridande. Vi kan inte göra något själva, men vara världsledande när 28 länder agerar tillsammans.”

principen om demokrati, omgivet av ett antal totalitära diktaturer. Därför måste man säkra Israels rätt att existera inom säkra gränser. Däremot kritiserar jag Israel för exempelvis en bosättningspolitik som är förfärlig. Frågan aktualiserades under den tid jag satt i riksdagen och självmordsbombare gjorde allt för att slå sönder landet. Då måste man resa sig upp och säga: Det är nog nu.

Vad är det egentligen som är så bra med EU?

– Vi lever i en globaliserad värld och oberoende forskning säger att om ungefär tjugo år kommer inget av dagens fyra EU-länder vara med i G8, världens starkaste ekonomier. Istället kommer Kina, Indien, Brasilien, Ryssland eller andra länder att ingå. Då är det viktigt att EU sitter på en stol och talar för alla europeiska länder. Sverige utgör 0,2 procent av världens befolkning – ”en piss i Mississipi”. Vad skulle vi kunna utträta i en globaliserad tid av egen kraft? Kriminalitet och miljöförstöring är gränsöverskridande. Vi kan inte göra något själva, men vara världsledande när 28 länder agerar tillsammans.

Varför bor du kvar i Uppsala?

– För att jag älskar Uppsala. Uppsala är mitt hem, jag föddes i Norrbotten men erövrade en ny hembygd.

Hur hinner du med kärlek, relationer, familj och vänner när du pendlar fram och tillbaka till Strasbourg och Bryssel?

– Ibland möter jag kompisar på ICA som säger: ”Åh vad kul, är du hemma! Hade jag vetat det igår hade du fått komma på festen vi hade.” Visst blir man lite bortglömd, så är det. Och det kan vara jobbigt att vara motor för ett socialt liv när man jobbar så mycket. Väl hemma vill jag gärna ta det lugnt. Men man får lösa det på andra sätt, Johannes följer exempelvis med mig till Pakistan nu i helgen.

Cecilia Wikström är sedan några år blind på ena ögat efter en stroke som satte sig på ögat. Min amatörmissiga teori om att det skulle hänga ihop med ett stressigt



Ständigt på väg. Den här veckan ska Cecilia Wikström först till Strasbourg, därefter till Punjab i Pakistan.

leverne ger hon inte mycket för.

– Nej, vad jag vet är skadan inte ett resultat av stress – jag är faktiskt aldrig stressad, har bara mycket att göra. För att hitta lugnet lyssnar jag på musik, läser, har en inre dialog. Blindheten påverkar inte mitt vardagliga liv. Högerögat har liksom tagit över.

Vi börjar gå mot terminalen och strax innan incheckningen får jag svar på min sista fråga.

Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till svensk politik?

– Jag kandiderar till EU-parlamentet i nästa val också, men det är förstås upp till väljarna. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig svensk politik igen. Det skulle nästan vara lite roligt att visa att man måste bryta den omoderna blockpolitiken i Sverige, det har jag tyckt länge. Men mitt största handikapp är att jag nästan alltid varit före min tid. ☺



Schemat är välfyllt. Tisdagen bjuder på tretton möten.